

Het draait in dit bijbelboek om Jezus Christus. Hij wordt onthuld!
Voor de wereld en Israël is Hij nu nog verborgen, maar Hij zal zich gaan manifesteren.

We zien Hem in dit bijzonder bijbelboek als

Profeet, als Hij de boodschap aan de ekklesias brengt (1:4-3:22 en 22:6-17)

Koning, als Hij in de beide troongedeeltes de aarde verlost en regeert (4:1-11:18 en 22:1-5)

Priester, als Hij in beide tempelgedeeltes religieuze verlossing brengt (11:19-21:27)

In dit boek komen twee dagen naar voren: de dag van Ieue (Jahweh), hoofdstuk 1-20 en de dag van God, hoofdstuk 21-22. De dag van Ieue (Jahweh) omvat dus de 1000 jaren die in hoofdstuk 20 genoemd worden.

Het overgrote deel van dit boek spreekt van de periode die direct voorafgaat aan de 1000 jaren. Grote gerichten, sommige in het Midden-Oosten en sommige wereldwijd, zullen merkbaar zijn voor heel de dan levende mensheid.

De gemeente die het lichaam van Christus is, zal deze periode van gerichten echter niet meemaken, omdat die niet op aarde past als God oorlog verklaart aan de mensheid. Het zal een totaal andere tijd zijn. Nu geldt verzoening en houdt God vrede onder alle omstandigheden. Dan zal de tijd van verzoening voorbij zijn en moeten de ambassadeurs van de vrede weggeroepen worden. Het wordt oorlog! Voor een korte periode, dat wel.

We lezen in 1 Thessalonicenzen 1:10, dat de Zoon ons bergt uit *het komen* van de verontwaardiging (van God). In 1 Thessalonicenzen 5:9-11 staat, dat wij niet gesteld zijn tot verontwaardiging, maar tot verkrijging van redding door onze Heer Jezus Christus.

En we lezen, dat wij, gerechtvaardigd in het bloed van Christus, door Hem gered worden van de verontwaardiging (Romeinen 5:9).