

Schriftlezing

Efeze 6 : 10 - 20

10 Voor het overige, mijn broeders, wordt krachtig gemaakt in de Heer en in de macht van Zijn sterkte. 11 Doet de hele wapenrusting van God aan, opdat jullie stand kunnen houden tegen de strategieën van de Tegenwerker, 12 want het is voor ons geen worsteling met bloed en vlees, maar standhouden tegen de soevereiniteiten, tegen de gevolmachtigden, tegen de wereldmachten van deze duisternis, tegen de geestelijke machten van de boosheid te midden van de hemelingen. 13 Neemt derhalve de hele wapenrusting van God op, opdat jullie in staat gesteld worden te weerstaan in de boze dag,

en dit álles verricht hebbend, te staan. 14 Staat dan: jullie lenden omgord met waarheid en aangedaan hebbend het pantser van de gerechtigheid 15 en de voeten onderbonden met de bereidheid van het evangelie van de vrede, 16 in alles opnemend het langschild van het geloof, waarmee jullie alle vlammeende pijlen van de boze zullen kunnen blussen. 17 En ontvangt de helm van de redding en het zwaard van de geest, dat is Gods uitspraak,

18 bij ieder gebed en iedere smeekbede
biddend bij iedere gelegenheid - in de
geest daartoe ook waakzaam zijnd met
alle vasthoudendheid en iedere
smeekbede aangaande alle heiligen, 19
ook voor mij - opdat mij het woord
gegeven wordt bij het openen van mijn
mond in vrijmoedigheid het geheimenis
van het evangelie bekend te maken, 20
waarvoor ik gezant ben in een keten,
opdat ik daarin vrijmoedig zal zijn, zoals
ik gebonden ben te spreken. (NCV)

Wapenrusting en Gebed

Efeze 6:10-20

De wapenrusting

- De *waarheid* kennen
- In *gerechtigheid* wandelen
- *Vrede* houden met onze naasten
- *Geloof* en vertrouwen hebben

De wapenrusting

- De *waarheid* kennen
- In *gerechtigheid* wandelen
- *Vrede* houden met onze naasten
- *Geloof* en vertrouwen hebben

Gebed - bij elk onderdeel van de wapenrusting!

Opbouw

- Waarom is gebed zo nodig?
- Waarvoor moeten we bidden?
- Wapenrusting en gebed.

Opbouw

- Waarom is gebed zo nodig?
- Waarvoor moeten we bidden?
- Wapenrusting en gebed.

Structuur

1:1,2 Paulus' opdracht - groet

1:3-14 Het lotdeel - in de hemel - zegen

1:15-19 Paulus gebed voor hen

1:20 - 2:10 Het lichaam - in Christus, de leden

2:11-22 De nieuwe mensheid

3:1-13 Samenvatting van de genade nu getoond

3:14-21 De vader smekend

4:1-6 De heiligen smekend

4:7-16 Samenvatting van de genade die getoond was

4:17 - 5:20 De nieuwe mensheid

5:21 - 6:9 Het lichaam - in de Here, Het Hoofd

6:10-17 Het lotdeel - in de hemel - strijd

6:18-20 Hun gebed voor Paulus

6:21-24 Tychicus' opdracht - groet

Efeze 1:3-14

- Gezegend met iedere geestelijke zegen
- Uitgekozen voor de nederwerping
- Heilig en smetteloos voor zijn aangezicht
- Bestemd tot zoonschap
- Tot lofprijs van Zijn heerlijkheid
- Begenadigd
- Vrijkoping en vergeving
- Wij kennen het geheimenis van zijn wil
- Door loting aangewezen
- Wij zijn tot lofprijs van Zijn heerlijkheid
- Wij hebben een voorverwachting
- Gered en verzegeld
- Hebben een waarborg van onze lotgenieting

Blijf hierin staan!

Rom 12:1,2

Ik spreek jullie dan aan, broeders, door het medelijden van God, jullie lichamen te presenteren als een levend, heilig, God welgevallig offer, jullie logische godsdienst, en jullie niet in te stellen op deze eon, maar te transformeren door de vernieuwing van jullie denkzin, tot jullie toetsen wat de wil van God is, het goede en welgevallige en gerijpte. (proeve van NCV)

Rom 12:1,2

- Lichaam stellen tot een offer
- Niet instellen op deze eon, maar je denkwijze transformeren

Kol 3:1,2

Indien jullie dan gezamenlijk opgewekt werden met Christus, zoekt **wat boven is**, waar Christus is, aan Gods rechterhand zittend. Weest bedacht op **wat boven is**, niet **op wat op de aarde is**; want jullie stierven en jullie leven is verborgen met de Christus in God.

Waarom is gebed zo nodig?

De tegenstander probeert:

- Ons niet te laten staan in onze roeping/verwachting
- Ons niet bewust te zijn van onze roeping
- Ons denkzin te vertroebelen
- Ons in te laten stellen op deze eon/wereld

Reclames





**YOU ARE
ENTIRELY
UP TO YOU.
MAKE YOUR
BODY.
MAKE YOUR
LIFE.**

MAKE YOURSELF.



EVIL BY DESIGN

INTERACTION DESIGN TO LEAD US INTO TEMPTATION

/ Chris Nodder /

FROM THE
NEW YORK TIMES
BESTSELLING
AUTHOR OF

buy·ology

Brandwashed

TRICKS COMPANIES USE to
MANIPULATE OUR MINDS
and PERSUADE US to BUY

Verzekeringen

- Hebben we recht op ons bezit?

Prestatiedruk

- Wat bepaald wat we zijn?
- Waar besteden we onze tijd aan?
- Waar gaat onze aandacht naar uit?

Onze houding (1Kor 4:9)

Want ik meen dat God ons, de laatste apostelen, als ten dode gedoemden, bewijst dat we een theater zijn geworden voor de wereld, voor boodschappers en mensen. (proeve van NCV)

Opbouw

- Waarom is gebed zo nodig?
- Waarvoor moeten we bidden?
- Wapenrusting en gebed.

Waarvoor bidden we?

Derhalve houden ook wij vanaf de dag dat wij dit hoorden niet op voor jullie te bidden en te verzoeken, dat jullie vervuld worden met de erkenning van Zijn wil in alle wijsheid en geestelijk inzicht, zodat jullie de Heer waardig wandelen, tot geheel Zijn behagen, in alle goed werk vrucht dragend en groeiend in de erkenning van God, met alle kracht krachtig gemaakt in overeenstemming met de macht van Zijn heerlijkheid tot alle volharding en geduld met vreugde, gelijktijdig de Vader dankend, Die jullie bekwaam maakt voor het deel van het lot van de heiligen in het licht, (Kol 1:9-12) ... opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, jullie geeft een geest van wijsheid en onthulling in erkenning van Hem (Efeze 1:17)

Kol 1:19-12, Efeze 1:17

- Bidden om wijsheid, geestelijk inzicht, onthulling en erkenning
- Gevolg -> we kunnen de Heer waardig wandelen

Ik spreek jullie dan aan, ík, de gebondene in de Heer, waardig te wandelen vanwege de roeping waarmee jullie werden geroepen, met alle ootmoedige gezindheid en zachtmoedigheid, met geduld elkaar verdragend in liefde, je beijverend de eenheid van de geest te bewaren in de band van de vrede. (Efeze 4:1-3)

Kol 1:19-12, Efeze 1:17

- Bidden om wijsheid, geestelijk inzicht, onthulling en erkenning
- Gevolg -> we kunnen de Heer waardig wandelen

Maar ontvlucht de jeugdige begeerten, jaag echter naar gerechtigheid, geloof, liefde, vrede met allen die de Heer aanroepen uit een rein hart. (2Tim 2:22)

1Tim 2:1-4

Ik spreek jullie dan, als eerst van allen, aan smeebeden, gebeden, voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen, voor koningen en voor allen die in superioriteit zijn, opdat wij een kalm en rustig leven volvoeren in alle godsvrucht en eerbaarheid, want dit is uitstekend en welkom voor het aangezicht van onze redder, God, die wil dat alle mensen gered worden en tot erkenning van de waarheid komen. (proeve van NCV)

1Tim 2:1-4

- De overheden zijn door God aangesteld.
- We zijn burgers van een rijk in de hemelen!
- -> bidden voor de overheid

1Tim 2:1-4

- God wil dat alle mensen gered worden
- -> bidden voor de alle mensen

Wat moet zijn (Rom 8:26)

Op dezelfde wijze echter komt de geest ook onze zwakheid te hulp, want wat we maar zouden bidden overeenstemmend met wat moet zijn weten we niet, maar de geest zelf pleit voor ons met onuitgesproken zuchten. (proeve van NCV)

- Ook als we niet weten wat moet zijn, breng het bij Hem!

Fil 4:4-7

Verheugt je in de Heer, altijd! Opnieuw zal ik beklemtonen: verheugt je! Laat jullie inschikkelijkheid bij alle mensen bekend worden: de Heer is nabij. Weest in niets bezorgd, maar laat in alles jullie verzoeken, door gebed en door smeekbede, met dankzegging, bekendgemaakt worden bij God. En de vrede van God, die al het denken te boven gaat, zal jullie harten en jullie gedachten verzekerd bewaren in Christus Jezus.

Fil 4:4-7

Verheugt je in de Heer, altijd?

- Niet: blij zijn met alles, maar altijd
- God keert het ten goede, niets kan ons scheiden van Zijn liefde en het lijden weegt niet op tegen de heerlijkheid

Fil 4:4-7

Weest in niets bezorgd?

- Vertrouwen!
- Richt je op wat boven is!

Voorbeeld Paulus

Bij mijn eerste verdediging stond niemand mij bij, maar allen verlieten mij. Laat **het** hun niet **aangerekend** worden! Maar de Heer stond naast mij en gaf mij kracht, opdat door mij de herautsboodschap ten volle vervuld wordt en alle natiën **die** horen; en ik ben geborgen uit de muil van de leeuw. (2Tim 4:16,17)

Voorbeeld Paulus

Wat zullen wij dan uitspreken over deze dingen? Indien God voor ons is, wie is tegen ons? Zeker, Hij die zelfs Zijn eigen zoon niet ontziet maar voor ons allen overgeeft, hoe zal Hij ons zeker niet ook met Hem alles genadevol schenken? Wie zal uitverkorenen Gods aanklagen? God, de rechtvaardiger? Wie is de veroordeler? Christus Jezus, de stervende, veeleer echter die wordt opgewekt, die ook aan Gods rechterhand is, die voor ons opkomt. Wat zal ons scheiden van de liefde van God in Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of het zwaard? (Rom 8:31-35, proeve van NCV)

Fil 4:4-7

- We mogen al onze verlangens/verzoeken bij God brengen!
- Met dankzegging
- -> vrede van God!

Opbouw

- Waarom is gebed zo nodig?
- Waarvoor moeten we bidden?
- Wapenrusting en gebed.

Wapenrusting en gebed

- Lendenen omgord met waarheid -> ken de waarheid!
- Pantser van de gerechtigheid -> wandel in gerechtigheid!
- Voeten onderbonden met de bereidheid van het evangelie van de vrede -> houd vrede met God en je naasten!
- Opnemend het langschild van het geloof -> heb geloof en vertrouwen!